


lezers tippen lezers

Tips **Landen** **Continenten**

Recente tips

Tip van de week

TIPS VRAGEN HELP

Lezers tippen lezers: tips voor Europa

Andere De Morgen lezers gingen u voor en geven u de beste tips voor een geslaagde en vooral originele vakantie in Europa. Hebt u een van de tips zelf uitgeprobeerd en wilt u uw ervaringen kwijt? Klik dan op de knop 'Reageer' onder de tip in kwestie.

Of beter nog: blader door de vragen van andere lezers om te kijken of u hen met goede raad kunt helpen. U vindt hier een overzicht van de meest recente vragen over Europa die we van onze lezers ontvingen. Uw antwoord kunt u kwijt via de knop 'Reageer'. Ook uw eigen vragen zijn natuurlijk welkom.

Wisselen tussen tips en vragen gebeurt met de twee knoppen die u hieronder vindt. U kunt inzoomen op één specifieke bestemming door bij 'Reistips voor' een land uit te kiezen.

 > [Stuur ons uw tip over Europa](#)

 Reistips voor

 Resultaatpagina : [1](#) [2](#) [3](#) [4](#)
België: Het best bewaarde geheim van de Ardennen.

01-05-2007

Er zijn maar weinig plekjes waar je je - hoe vaak je er ook komt - telkens weer bijna instant gelukkig voelt. In een groene vallei tussen Tavigny en Cetturu, vlakbij Houffalize, ligt er zo eentje: boshotel La Truite D'Argent, ook wel 'ns het best bewaarde geheim van de Ardennen genoemd. Je wordt er warm en hartelijk ontvangen door Bob en Henja, met stip de leukste Nederlanders die ooit in de Ardennen zijn neergestreken. Je logeert er in het midden van de adembenemend mooie vallei, featuring een kronkelend riviertje (de Tavigny), een tiental schapen (de lammetjes krijgen van Bob en Henja de fles), flinke lappen ongerept weideland (waar je ook staat, er is geen enkel ander huis binnen gezichtsbereik) en imposante bomen (de meest imposante van allemaal staat vlak naast het hotel). Je slaapt er in sfeervolle en origineel ingerichte kamers die uitnodigen tot 'eind-van-de-namiddag-dutjes'. Je eet er de heerlijke, met streekproducten bereide gerechten van Henja. Je leest er rustig een boek in het salonnetje naast de bar. Je geniet er van de goeie muziek die steeds opstaat (van Bob Dylan en Johnny Cash tot Silje Nergaard en Nouvelle Vague, quite unusual voor een hotel in de Ardennen). Je zit er samen met je geliefde aan de toog van de bar, toastend op de mooie plannen die je samen al wandelend of al luierend hebt gemaakt. Je voert er met de gastheer en -vrouw een lekker politiek incorrect gesprek over de voordelen van global warming. En vooral: je voelt je er ongecompliceerd goed. Hier ruikt niks naar een toeristische formule, de spontane charmes van dit plekje hebben we nog nooit ergens anders gevonden. Niks moet hier nog, alles wordt rust. Dit zijn de Ardennen, maar dan eigentijds (lees: zonder het belegen abdijsfeertje en de sociale stugheid die je je er wel 'ns bij voorstelt). La Truite d'Argent verlaat je keer op keer met een helder hoofd en een goedgevuld hart. En voor u zich begint af te vragen of dit misschien een 'gesponsorde' lezerstip is: deze inzending is van a tot z gebaseerd op waargebeurde feiten! Neem 'ns een verhelderend kijkje op www.la-truite.com

Reistip van Stef en Greet Selfslagh-Wachters
België: Radhadesh in Durbuy

18-04-2007

Bedankt voor de tip, we gaan het eind mei proberen.

Reistip van Diederik Knaeps
België: Logement, bed & breakfast

30-03-2007

Zeer aangename omgeving voor een uitje naar Montenu: B&B Zum Goldhahn, Montenu 149, 4770 Amel. www.zumgoldhahn.be Heerlijk adresje. Gezellige

